

GEDICHTEN

Veel meisjes en vrouwen met Triple-X zijn creatief. Ook binnen onze contactgroep kennen we dames die beeldhouwen, dichten, schrijven, bijous ontwerpen, tekenen, schilderen enz.

De twee gedichten die werden voorgedragen tijdens de contactdag in Naturalis zijn van de hand van één van hen, Diana Dekker. Zij schrijft onder het pseudoniem Dana Hélène.

Diana is bezig met een eigen website, via welke haar dichtbundels en verhalen verkrijgbaar zullen zijn.

Diana heeft toestemming verleend beide gedichten hier te publiceren

Ze zijn allemaal hetzelfde
de mensen om je heen

huil niet, kom bij me
ik zal je vertellen, van je houden
zoals geen ander dat kan

zoek het geluk, in jezelf
kijk niet naar die anderen
zij maken het je moeilijk

kom, ik sla mijn arm om je
schouder
jij, lief kind van de zonnige wereld

jij hoeft niet te treuren
er zijn mensen die om je geven
oprecht van je houden
weten hoe jij je kunt voelen
in deze koude, verwarrende
wereld

denk niet na, maar wandel
wandel naar jouw doel
kijk niet achterom en vooral niet
op
tegen die anderen,
die allemaal hetzelfde zijn

Het is gewoon zo mooi
ik mag mijn eigen leven leiden
kan me uiten
in creativiteit

leer mezelf
hoe te creëren
geef mezelf
de kansen
die ik vroeger miste

een klein meisje
dat niet mocht
gezegd werd
niet te kunnen
voortleven
in sterkte
zelfstandigheid

zie mij nu
ik laat je zien
wat ik creëer
laat mij leven
in dit leven
waarin ik leer